



Ommetje historisch Susteren

Startpunt Salvatorplein in Susteren

13 ▶ 43 ▶ 47 ▶ 90 ▶ 79 ▶ 76 ▶ 75 ▶ 13

Via onderstaande beschrijving wandel je het ommetje Susteren van (5,2 km). Let op de routepijltjes

Je begint de wandeling op de parkeerplaats bij de Sint-Amelbergabasiliek **1**. Met de rug naar de ingang van de basiliek, loop je een stukje rechtdoor naar het kruispunt met knooppunt **13**. Vanaf hier volg je de routepijltjes naar knooppunt **43**. Steek hier rechts het spoor over naar knooppunt **47**. Volg de pijltjes naar knooppunt **90**. Onderweg kom je langs een kazemat uit de Tweede Wereldoorlog **2**. Na een stuk gelopen te hebben over de IJstraat heb je het meest westelijke punt van Duitsland **3** bereikt. Na een bezoek aan dit punt steek je via het bruggetje de Roode beek over. Loop via het onverharde pad richting knooppunt **90**. Volg de knooppunten **79**, **76** en **75** door natuurgebied 't Hout **4**. Onderweg naar knooppunt **13** kom je langs Kapel in 't Hout **5**. Wanneer je Susteren binnenkomt, nog net voor knooppunt **13**, kun je een bezoek brengen aan de openbare Beeldentuin Suëstra **6**. Vanaf knooppunt **13** is de imposante toren van de Sint-Amelbergabasiliek **1** weer te zien. Loop richting de basiliek om weer terug te komen bij de parkeerplaats. Hier kun je binnen een kijkje nemen als de basiliek geopend is. Is de basiliek gesloten? Dan kun je digitaal binnenkijken door de QR-codes op het bord bij de hoofdingang te scannen.

Meer wandelplezier?

Bekijk alle ommetjes op: www.hetsmalstestukjenederland.nl.

Even de weg kwijt? Download dan de Avenza app met de gratis kaart 'Wandelroutenetwerk gemeente Echt-Susteren' met daarop alle knooppunten. Scan de QR-code en bekijk de downloadinstructie.



Het Smalste Stukje Nederland

Kom genieten in Het Smalste Stukje Nederland, daar waar Nederland slechts 4,8 km breed is. Het vlakke groene landschap maakt Het Smalste Stukje Nederland een heerlijke plek om te wandelen en fietsen. Ervaar en vier het bourgondische leven in de pittoreske dorpjes en geniet van heerlijke culinaire gerechten. Bezoek bijzondere gebouwen, beleef religieus erfgoed digitaal in 360 graden en komt tot bezinning. Beleef de leukste dagjes uit en geniet van het leven.

Ideale uitvalsbasis

Bovendien vormt Het Smalste Stukje Nederland dé ideale uitvalsbasis om de regio te verkennen. Wilt u op de fiets naar het Belgische Maaseik? Met de trein gaan shoppen in Maastricht? Of bij het meest westelijke punt van Duitsland ervaren hoe het is om in twee landen tegelijk te staan. Het kan allemaal vanuit Het Smalste Stukje Nederland.

Breed genoeg om volop te genieten

Hier wordt het goede leven gevierd! Dat is te zien aan de ontspannen sfeer, enorme gastvrijheid en verbonden samenleving. Dus ben je op zoek naar balans en wil je ontsnappen aan de 24-uurs economie? Neem dan de tijd om Het Smalste Stukje Nederland zelf te ontdekken.



1. Sint-Amelbergabasiliek en schatkamer

De Sint-Amelbergabasiliek is halverwege de 11e eeuw gebouwd in laat-Ottoonse bouwstijl. Voor het jaar 1000 stond er al een zaalkerkje op de plek van de huidige basiliek. Hier trof men ook 7e eeuwse sarcofagen aan. Vele heiligen, zoals koning Zwentibold en ook Amelberga, wiens unieke (typisch Maaslandse) schrijn in de schatkamer te bewonderen is, werden hierin begraven. In de schatkamer worden textilia en zilverwerk van meer dan duizend jaar oud bewaard. Daarnaast vind je er het Evangeliarum uit ca. 1020, één van de oudste boeken van ons land. Kijk voor meer informatie of voor het boeken van een rondleiding op www.museumstiftsusteren.nl.

3. Het meest westelijke punt van Duitsland

Vanaf 1949 was Selfkant gedurende veertien jaar Nederlands grondgebied. Sinds 1963 maakt deze regio weer deel uit van de Bondsrepubliek Duitsland en is grenspaal 309B de meest westelijke plek van het land. Dit wordt ook wel de Westzipfel of Westzipfelpunt genoemd. Samen met drie andere uiterste punten in Duitsland vormt dit de Zipfelbund. Via de voetgangersbrug over de beek is Het Smalste Stukje Nederland verbonden met de (in 2015 aangelegde) ontmoetingsplek aan Duitse zijde. Beleef deze bijzondere plek door letterlijk zowel in Duitsland als in Nederland tegelijk te gaan zitten op het bankje bij de Westzipfel.

5. Kapel in 't Hout

Kapel in 't Hout is geheel volgens traditie omringd door drie lindenbomen. De gebroeders Van Thoor bouwden deze kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Opdrachtgever was Jeupke Denis uit Susteren die een kwaal aan zijn benen had en daar niet aan geholpen kon worden. In Lourdes beloofde hij Maria een kapelletje te bouwen als zij hem van zijn kwaal afhielp. Terug in Susteren verdween zijn kwaal en Jeupke hield zijn gelofte. Het kapelletje wordt nog steeds binnen de familie Denis onderhouden.

2. Kazemat

Duik in de geschiedenis van Susteren en wandel langs de laatste herinneringen van het Limburgse steenkoolverleden. Aan de Heerenstraat (tussen knooppunt 47 en 44) tref je de dienstwoningen van de Nederlandse Spoorwegen aan. Na de splitsing van de Heerenstraat en de Ijsstraat loop je op de Ijsstraat richting het zuiden langs een kazemat. Dit verdedigingswerk werd in 1939 gebouwd uit vrees voor een vijandelijke inval vanuit Duitsland. Deze kazemat, van het type stekelvarken, werd op 10 mei 1940 gebruikt voor de verdediging van de oostgrens en werd verdedigd met lichte mitrailleurs.

4. Natuurgebied 't Hout

Natuurgebied 't Hout is een gevarieerd, vochtig loofbos met populieren, zomereiken en essen. Geniet in het voorjaar van een bodem bedekt door bloeiende bosanemonen en in de herfst van de vuurmelkzwam en de zeldzame eenbes. 't Hout is rijk aan vogels. Zo laten alle soorten spechten van Nederland zich hier horen en broedt de nachtegaal aan de randen van de bossen. In de Roode beek en Vloedgraaf, die langs 't Hout stromen, leven onder andere de kamsalamander en kleine watersalamander. Langs de Vloedgraaf, die deel is van de Geleenbeek en uitmondt in Susteren, zie je misschien zelfs de vraatsporen van een bever.

6. Beeldentuin Suëstra

Susteren kent een rijke historie op het gebied van kunst en cultuur. Nabij het Salvatorplein is een plekje, verscholen in het groen, waar op particulier initiatief een buitengalerij is ingericht. Deze stille plek doorkruist met wandelpaden maakt dit kleine paradijs een uitstekend decor voor beelden en kunstwerken. In tien jaar tijd werd er een tiental beelden verzameld. Het resultaat is een permanente beeldentuin. Scan de QR-codes bij de beelden en kom meer te weten over deze kunstwerken en de kunstenaars.

Meer wandelplezier?

Bekijk alle ommetjes op: www.hetsmalstestukjenederland.nl.

Even de weg kwijt? Download dan de Avenza app met de gratis kaart 'Wandelroutenetwerk gemeente Echt-Susteren' met daarop alle knooppunten. Scan de QR-code en bekijk de downloadinstructie.

