



Ommetje historisch Koningsbosch

Startpunt parkeerplaats Kap. Verdonshotstraat (bij rotonde)

25 ▶ 27 ▶ 29 ▶ 28 ▶ 82 ▶ 81 ▶ 26 ▶ 25

Via onderstaande routebeschrijving wandel je het ommetje historisch Koningsbosch (5,5 km). Let op de routepijltjes 📍.

Je begint de wandeling op de parkeerplaats bij de Kapelaan Verdonshotstraat. *Tip: Wil je net buiten de route het klooster van Koningsbosch 1 bekijken? Loop de parkeerplaats af, ga links en steek rechtdoor de rotonde over. Het klooster ligt na 100 meter rechts. Ga via dezelfde weg terug naar knooppunt 25.* Neem een kijkje in de kerk 2. Is de kerk gesloten? Scan dan de QR-codes bij de ingang om digitaal binnen te kijken. Ga terug richting de parkeerplaats en ga linksaf de Kapelaan Verdonshotstraat in. Loop dan een heel stuk rechtdoor naar knooppunt 27. Onderweg ga je door een tractorsluis, passeer je de landsgrens (herkenbaar aan de grenspalen in het veld) en steek je een asfaltweg over. Bij de eerste windmolen en knooppunt 27 ga je rechtsaf over de landweg tussen de akkers door naar 29. Ga hier richting 28, je bent nu in Saeffelen 3. Loop langs de begraafplaats naar 28 en ga rechtdoor naar 82. Onderweg passeer je weer de landsgrens. Ontdek bij 82 Spaanshuiken 4 met haar mooie witte kapel 5. Ga vlak voor de kapel naar rechts richting knooppunt 81 en volg de veldweg naar 26. Ga bij 26 rechts en wandel langs de Mariakapel 6. Volg de routepijltjes 📍. Ga bij de Prinsenbaan rechtsaf richting knooppunt 25. Rechts van je ligt de parkeerplaats.

Meer wandelplezier?

Bekijk alle ommetjes op: www.hetsmalstestukjenederland.nl.

Even de weg kwijt? Download dan de Avenza app met de gratis kaart 'Wandelroutenetwerk gemeente Echt-Susteren' met daarop alle knooppunten. Scan de QR-code en bekijk de downloadinstructie.



Het Smalste Stukje Nederland

Kom genieten in Het Smalste Stukje Nederland, daar waar Nederland slechts 4,8 km breed is. Het vlakke groene landschap maakt Het Smalste Stukje Nederland een heerlijke plek om te wandelen en fietsen. Ervaar en vier het bourgondische leven in de pittoreske dorpjes en geniet van heerlijke culinaire gerechten. Bezoek bijzondere gebouwen, beleef religieus erfgoed digitaal in 360 graden en komt tot bezinning. Beleef de leukste dagjes uit en geniet van het leven.

Ideale uitvalsbasis

Bovendien vormt Het Smalste Stukje Nederland dé ideale uitvalsbasis om de regio te verkennen. Wilt u op de fiets naar het Belgische Maaseik? Met de trein gaan shoppen in Maastricht? Of bij het meest westelijke punt van Duitsland ervaren hoe het is om in twee landen tegelijk te staan. Het kan allemaal vanuit Het Smalste Stukje Nederland.

Breed genoeg om volop te genieten

Hier wordt het goede leven gevierd! Dat is te zien aan de ontspannen sfeer, enorme gastvrijheid en verbonden samenleving. Dus ben je op zoek naar balans en wil je ontsnappen aan de 24-uurs economie? Neem dan de tijd om Het Smalste Stukje Nederland zelf te ontdekken.



1. Klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed

Het voormalige klooster in Koningsbosch, geklasseerd als Rijksmonument (met een bouwgeschiedenis van 1874 – 1912) werd bewoond door de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed. De zusters, veelal van Duitse afkomst, bestuurden in het gebouw een school met internaat. Duits was dan ook tot 1916 de 'kloostertaal'. Het internaat en de scholengemeenschap werden in 1982 gesloten. Daarna werd het klooster door oudere zusters bewoond. In 1995 vertrokken ook zij uit het klooster waarna het klooster, tot op heden, leegstaat.

3. Saeffelen

Koningsbosch ligt tegen de Duitse grens en het Duitse dorpje Saeffelen aan. Saeffelen is onderdeel van de gemeente Selfkant. Dat is de meest westelijk gelegen gemeente van heel Duitsland. Saeffelen telt nog geen 1.000 inwoners. Vlak ten zuiden van het dorp stroomt van oost naar west de Saeffelbeek ('de Zaofel') door een klein dal (beschermd natuurgebied 'Höngener en Saeffelerbroek'). Een bijzonder gebouw in Saeffelen is de Sint-Luciakerk uit 1849. Het voormalige grenskantoor staat er ook nog steeds. Vroeger werd er veel koffie, tabak en cacao over de grens gesmokkeld. Dit gebeurde vaak over open weilanden, bossen of kleine onverharde wegen.

5. O.L.V. van Altijddurende Bijstandkapel

Deze neogotische kapel werd in 1859 gebouwd door de bewoners van Saeffelen. Voor de oorlog lag de kapel versholten tussen vier lindebomen, waarvan één met een doorsnee van twee meter. Nadat in de oorlog deze grote boom werd kapotgeschoten en later omgezaagd, werd het een verzamelplaats voor de jeugd. Ze ontmoetten elkaar 'Op de boom' en al gauw heette de hele omgeving van de Lindeboom 'Op de boom'. In de kapel waren naast veertien kruiswegstaties ook een zogenaamd 'doodsbrett' aanwezig. Dit was een bord met de tekst "Heute mir, morgen dir". Bij sterftegevallen werd deze plank voor het huis van de overledene geplaatst.

2. Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Koningsbosch

In 1926 is de huidige kerk gebouwd nadat de vorige te klein werd door het groeiende aantal kerkgangers. Mensen zoeken in moeilijke tijden nog steeds verlossing en geluk bij Sint Gotthardus. Hij is de beschermheilige voor reizende handelaren en wordt aangeroepen tegen koorts, waterzucht, kinderziekten, hagelstenen en jicht. In de rondgang achter het altaar van deze kerk zijn danktegels afgebeeld. Hierop vragen mensen Sint Gotthardus om genezing of bedanken hem voor zijn wonderen. Als de kerk geopend is, kan men hier het gezegende Gottharduswater krijgen.

4. Spaanshuisken nabij Koningsbosch

Spaanshuisken is een buurtschap met vijftien huishoudens in de kern Koningsbosch, gelegen aan de Duitse grens. Het is in de 16e eeuw gebouwd rond een oud wachthuis, dat stamt uit de tijd van de Spaanse bezetting. Naderhand zijn daar nog enige huizen bijgekomen, waardoor het sinds 1770 bekend stond als 'Spaanse huisjes'. Aan de noord-, zuid- en oostzijde wordt het buurtschap omsloten door de Nederlands-Duitse landsgrens. Bij deze grensovergang werd met name in de jaren '60 en '70 regelmatig gesmokkeld. Denk aan vee zoals kalveren, biggen en paarden, maar ook zuivelproducten waaronder eieren. Wie door de grenswachters betrappt werd, riskeerde een gevangenisstraf!

6. Mariakapel aan de pastoorsweg

Deze veldkapel, ter ere van O.L.V. van Altijddurende bijstand, werd na de Tweede Wereldoorlog uit dankbaarheid gebouwd door de familie Geilen-Peeters voor hun behoud gedurende de oorlog. Toen de familie naar Canada emigreerde werd het kapelletje aan de parochie Koningsbosch geschonken. In 2004 werd niet alleen de deur van de kapel vernield, maar ook een schilderij in het kapel en het kruis nabij de kapel gestolen. Gelukkig schoten de bewoners van Koningsbosch te hulp waardoor het kapel vandaag de dag weer straalt. Dit heeft zich geloond, want in 2011 werd de kapel door de provincie Limburg genomineerd als 'Landmark', een prijs voor beeldbepalende kleine monumenten.

Meer wandelplezier?

Bekijk alle ommetjes op: www.hetsmalstestukjenederland.nl.

Even de weg kwijt? Download dan de Avenza app met de gratis kaart 'Wandelrouten netwerk gemeente Echt-Susteren' met daarop alle knooppunten. Scan de QR-code en bekijk de downloadinstructie.

