



Ommetje historisch Echt

Startpunt parkeerplaats Ursulinenplein in Echt

77 ▶ 83 ▶ 88 ▶ 90 ▶ 78 ▶ 77

Via onderstaande beschrijving wandel je het ommetje historisch Echt (4,5 km). Let op de routepijltjes.

Verlaat de parkeerplaats via de Wijnstraat. Ga linksaf en loop langs de Sint-Rochuskapel 1 naar knooppunt 77, net na de Molenbeek. Volg het voetpad en de routepijltjes langs de Molenbeek naar de doorgaande weg (Zuiderpoort). Sla hier linksaf en loop door tot bij knooppunt 83. Hier ga je linksaf de winkelstraat (Bovenstestraat) in. Wandel langs het Karmelietessenklooster 2 en ga de eerste straat rechts de Gelrestraat in. Aan het einde van de straat steek je schuin over naar de Prins Bernhardstraat. Volg deze tot aan de Nieuwe Markt, bekijk het monument 3 en ga rechtdoor. Loop langs de ingang van het gemeentehuis en ga rechtdoor (Julianastraat). Ga aan het einde rechtsaf langs het station (Stationsweg) naar knooppunt 88. Sla hier linksaf en ga het spoor over naar knooppunt 90 4. Volg de routepijltjes en ga linksaf (Heerweg). Ga aan het einde links om de spoorweg over te steken (Kerkveldsweg West). Blijf de weg volgen en ga aan het eind bij de T-splitsing (in de buurt van het tankstation) rechtsaf door de Noorderpoort richting de rotonde. Bij de rotonde ga je links (Sint Jorisstraat) en volg je de weg. Zodra je voorbij de Sint-Landricuskerk 5 bent, sla je linksaf richting het centrum en de Plats 6. Loop de winkelstraat (Bovenstestraat) in en ga rechts bij knooppunt 78 (Wijnstraat). Net voor het einde van de straat ga je linksaf en ben je terug op de parkeerplaats.

Meer wandelplezier?

Bekijk alle ommetjes op: www.hetsmalstestukjenederland.nl.

Even de weg kwijt? Download dan de Avenza app met de gratis kaart 'Wandelroutenetwerk gemeente Echt-Susteren' met daarop alle knooppunten. Scan de QR-code en bekijk de downloadinstructie.



Het Smalste Stukje Nederland

Kom genieten in Het Smalste Stukje Nederland, daar waar Nederland slechts 4,8 km breed is. Het vlakke groene landschap maakt Het Smalste Stukje Nederland een heerlijke plek om te wandelen en fietsen. Ervaar en vier het bourgondische leven in de pittoreske dorpjes en geniet van heerlijke culinaire gerechten. Bezoek bijzondere gebouwen, beleef religieus erfgoed digitaal in 360 graden en komt tot bezinning. Beleef de leukste dagjes uit en geniet van het leven.

Ideale uitvalsbasis

Bovendien vormt Het Smalste Stukje Nederland dé ideale uitvalsbasis om de regio te verkennen. Wilt u op de fiets naar het Belgische Maaseik? Met de trein gaan shoppen in Maastricht? Of bij het meest westelijke punt van Duitsland ervaren hoe het is om in twee landen tegelijk te staan. Het kan allemaal vanuit Het Smalste Stukje Nederland.

Breed genoeg om volop te genieten

Hier wordt het goede leven gevierd! Dat is te zien aan de ontspannen sfeer, enorme gastvrijheid en verbonden samenleving. Dus ben je op zoek naar balans en wil je ontsnappen aan de 24-uurs economie? Neem dan de tijd om Het Smalste Stukje Nederland zelf te ontdekken.



1. Sint-Rochuskapel

De heilige Rochus werd in 1295 geboren en overleed in 1332. Op een afbeelding is hij vrijwel direct te herkennen: hij trekt meestal zijn kleeft op en wijst naar een pestbuil op zijn bovenbeen. Sint Rochus is beschermheilige tegen de pest en allerlei andere besmettelijke ziektes van mens en dier. Rochus was een baken van troost voor zieke mensen die hoopten op genezing. Bij de herbouw van de kapel in 2004-2005 werd een steen met het Latijns chronogram in de zijgevel van het gebouwtje gemetseld. De vertaling luidt: "Mogen wij door Gods hulp bevrijd blijven van pest en zware brand."

3. Vredesmonument Nieuwe Markt

Het vredesmonument herinnert aan de 127 inwoners van de gemeente Echt-Susteren die door oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog of in het voormalige Nederlands-Indië om het leven zijn gekomen. Op een van de kubussen staat de tekst: "Bij de verdediging van het vaderland. Door verzet tegen de onderdrukking. Bij hulp aan vervolgd. Na razzia en deportatie. Door krijgsgeweld bij evacuatie en bevrijding. Voor orde en vrede in Indonesië gaven zij hun leven. Mogen hun offers niet vergeefs zijn opdat wij en onze kinderen in vrede met elkaar kunnen leven."

5. Sint-Landricuskerk

De Sint-Landricuskerk in Echt heeft veel doorstaan. Zo viel na de bevrijding van Echt in 1945 de zwaar beschadigde torenspits op het middenschip na een krachtige westenwind, werd de kerk ruim twintig jaar later getroffen door een hevige brand en leed deze in 1992 schade door een aardbeving. Inmiddels is de Sint-Landricuskerk officieel verheven tot bedevaartsoord voor de heilige Edith Stein. De koormantel die zij droeg tijdens haar verblijf in het Karmelietessenklooster is nog steeds te zien in de kerk. Naast de koormantel hangt een drieluik dat gemaakt is door de Echter kunstenaar Karin Deneer. Hierop zijn Edith Stein, Theresia van Avila en Johannes van het Kruis te zien.

Meer wandelplezier?

Bekijk alle ommetjes op: www.hetsmalstestukjenederland.nl.

Even de weg kwijt? Download dan de Avenza app met de gratis kaart 'Wandelroutenetwerk gemeente Echt-Susteren' met daarop alle knooppunten. Scan de QR-code en bekijk de downloadinstructie.

2. Karmelietessenklooster

Het Karmelietessenklooster is gesticht in 1875 door Duitse Karmelietessen. Sinds 2002 is het klooster een Rijksmonument. Achter het klooster bevindt zich de geheel ommuurde tuin met kluizen voor gebed, een moestuin en de kloosterbegrafplaats. Het klooster, nog steeds bewoond door slotzusters, is met name bekend geworden doordat de heilige Edith Stein hier heeft geleefd van 1938 tot 1942. Zij was een Joodse filosofe, die zich later bekeerde tot het katholieke geloof. Desondanks werden zij en haar zus Rosa op 2 augustus in 1942 opgepakt door de Duitsers en naar Auschwitz gedeporteerd waar zij om het leven werden gebracht.

4. Kapel van Schilberg

Het ontstaan van deze kapel is verbonden aan een bijzondere legende. Volgens deze legende zou een schaapherder een klein Mariabeeldje in een boom (in de buurt van de huidige kapel) hebben zien staan. Hij bracht dit beeldje naar de parochiekerk in Echt, maar de volgende dag was het weer terug in de boom. Er werd een kapel om het beeldje gebouwd en mensen kwamen voortaan naar deze plek om tot Maria te bidden. De aanwezige afbeeldingen in de kapel zijn afkomstig van gelovigen, als dank voor verkregen gunsten of genezingen ter ere van de Heilige Maria. Tot op de dag van vandaag vinden nog dagelijks veel mensen hun weg naar deze kapel om kaarsen aan te steken en te bidden.

6. Cultuurhuis Edith Stein

In Cultuurhuis Edith Stein zijn zowel het Historisch Informatie Punt van heemkundekring Echterlandj als Stichting Dr. Edith Stein en het Museum van de Vrouw gevestigd. Bij de stichting kan het archief met informatie over de heilige Edith Stein bekeken worden. Daarnaast ontvangt en begeleidt de stichting de pelgrims die Echt-Susteren jaarlijks bezoeken. Het Museum van de Vrouw staat in het teken van de vrouw en haar leven. Sinds 2003 worden in de tentoonstellingen uiteenlopende thema's behandeld met als rode draad de vrouw. Naast wisselende tentoonstellingen biedt het museum kunstenaars uit Echt en omgeving de mogelijkheid hun werk te exposeren.

