

Het Smalste Stukje Nederland.nl

Ommetje Maasdal

STARTPUNT

- Hotel de Roosterhoeve

Knooppunten **79-25-77-78-57-59-60** met een totale lengte van circa 6 km

Mooie natuur en vooral hele mooie uitzichten. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van dit ommetje door het oerstromdal van de Maas. Een prachtige – grotendeels autovrije - wandeling door waterwingebied 'De Rug'. Met een beetje geluk komt u hier een kudde Koniksparden of runderen (Galloways) tegen, die hier vrij rondlopen. Hou wel de regels in acht die hierbij gelden; u vindt deze op de borden bij de ingang. Bij nat weer raden we u aan aangepast schoeisel te dragen!

Direct na de start ziet u links op een hogere wal de huizen van het dorp Roosteren. Deze wal is de oever van het oerstromdal van de Maas. Op deze hoogte is, waarschijnlijk in de 12de eeuw, het huidige Roosteren ontstaan. De route voert ook langs 'Op de Kampen', een van de Maasdalboerderijen die kenmerkend zijn voor Roosteren. Samen met het ernaast gelegen kasteeltje 'Eijckholt' vormde het vroeger een Middeleeuws goed, genaamd 'Het Heufke' of soms ook 'De Borgh' genoemd.

Genieten van een prachtig uitzicht op de Belgische stad Maaseik met zijn groene slanke kerktoeren, kunt u vanaf de Ruitersdijk (tussen knooppunten **25** en **78**). Links ziet u nog een oude geul van de Maas. Bij de Maasbrug kunt u onder de brug door lopen. Houd dan direct na de brug rechts aan. Is het erg drassig? Kies dan bij het klappoortje voor de verharde weg (grote weg oversteken en bij de parkeerplaats aan de overkant de trappen naar beneden nemen).

Nog zo'n mooi uitzicht biedt 'De Rug' bij knooppunt **78**. De oude geulen van de Oermaas zijn hier vooral aan de linkerkant nog duidelijk zichtbaar, soms maar enkele centimeters diep. Heeft u nog niet genoeg genoten? Ga dan bij knooppunt **59** een paar meter naar links (bij het bord Roosteren) voor een prachtig zicht op de oever van de Oermaas. U krijgt er bovendien een goede indruk van de nukken en grillen van Maas, vroeger én in redelijk recente tijden.

Neem tot slot een lekker kopje koffie met Limburgse vlaai bij Hotel de Roosterhoeve of stop onderweg bij Kasteeltje Eijckholt voor een lekker hapje en drankje.

